



Παλλήνη 19-3-2025

προς

Αρ. Πρ. 141

όλους τους συναδέλφους

Όλοι και όλες το Σάββατο, 29 Μαρτίου, στο Πανελλαδικό, Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα

12μμ Προπύλαια και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 9 του Απρίλη απεργούμε!!

Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!

- ◆ **Να παρθούν πίσω οι διώξεις και τα πειθαρχικά!**
- ◆ **Άμεσα μέτρα για την κάλυψη όλων των αναγκών σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό σε όλες τις σχολικές μονάδες!**
- ◆ **Υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς 20% και επαναφορά 13ου-14ου μισθού για να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς!**
- ◆ **Μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στις σχολικές μονάδες με άμεσους τεχνικούς ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και του κράτους!**

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

λίγες μέρες μετά τη μεγαλειώδη απεργία στις 28/2 και τα σπουδαία συλλαλητήρια που ακολούθησαν για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών και για μη ζήσουμε κι άλλα Τέμπη στα σχολεία, τα νοσοκομεία, τους χώρους δουλειάς, ο αγώνας συνεχίζεται!

Στις 29 του Μάρτη οι εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα δίνουμε μήνυμα:

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΜΑΘΗΤΕΣ , ΓΟΝΕΙΣ!

ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ – ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!

Φτάνει πια!

Δεν ανεχόμαστε τα σχολεία-παγίδες που σοβάδες πέφτουν στα κεφάλια, που “σκάνε” εν ώρα μαθήματος οι σωλήνες της θέρμανσης, που δεν έχουν τις στοιχειώδεις υποδομές, για να γίνεται αξιοπρεπώς η εκπαιδευτική διαδικασία. Με ληγμένα κοντέινερς να φιλοξενούν παιδιά προσχολικής αγωγής και να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους-που δεν υπάρχουν- για να καλυφθούν τα κενά, ακόμη και Μάρτη μήνα.

Είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική του κέρδους που ακολουθεί πιστά η κυβέρνηση της ΝΔ σε συνέχεια των προηγούμενων, θεωρεί κόστος και “ζημιές” τα αναγκαία κονδύλια, για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες για σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές.

Όπως βέβαια κόστος θεωρεί και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε αξιοπρεπείς μισθούς και εργασιακά δικαιώματα, ώστε να μπορούμε εξ ολοκλήρου να αφοσιωνόμαστε στο ρόλο μας και όχι να ψάχνουμε 2η και 3η δουλειά, για να τα βγάλουμε πέρα. Τα εκατοντάδες παραδείγματα συμβασιούχων εκπαιδευτικών που δουλεύουν σεζόν, αλλά και οι πάνω από 1200 παραιτήσεις αναπληρωτών την εκπαιδευτική περίοδο που διανύουμε, μιλούν από μόνα τους ως στοιχεία. Πώς να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί με τους μισθούς πείνας, χωρίς κανένα μέτρο στήριξης της διαβίωσής τους μακριά από τον τόπο τους;

Πώς να μην παραιτηθούν οι νέες μητέρες (τη στιγμή που η κυβέρνηση δήθεν “κόπτεται” για την υπογεννητικότητα), όταν ως αναπληρώτριες δεν δικαιούνται την 9μηνη άδεια ανατροφής που αντίστοιχα δικαιούνται σε όλους τους κλάδους οι εργαζόμενες;

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΣΕ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ!

Βέβαια, κυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας, αντί να δώσουν λύση στα “καυτά” προβλήματα, προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους εκπαιδευτικούς που βγαίνουν μπροστά και μέσα από τις συλλογικές τους αποφάσεις, με τα σωματεία τους, διεκδικούν τα σύγχρονα και αναγκαία δικαιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αντί να ξοδεύουν δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, συμφωνούν με την ΕΕ να δοθούν τα 800 δις σε πολεμικούς εξοπλισμούς για τον σφαγιασμό των λαών.

Μάλιστα, κυβέρνηση και Υπουργείο δεν ντρέπονται να διώκουν τους εκπαιδευτικούς που υπερασπίζουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών ενάντια στην κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών, υλοποιώντας τις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου. Εξ ου και η αλλαγή στη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων ή η απόφαση για δυνητική αργία συναδέλφισσας από την ΕΛΜΕ Πειραιά, επειδή εναντιώθηκε στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΚΥΦΤΟΣ ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ΛΑΟΣ!

Απειλούν και προσπαθούν να τρομοκρατήσουν εμάς που κρατάμε όρθια τα σχολεία χωρίς καμία στήριξη. Που είμαστε δίπλα στους μαθητές μας υπό αντίξοες συνθήκες έχοντας στο επίκεντρο το παιδί. Λένε μάλιστα ότι, για να βγάλουμε τις ανάγκες μας στη δημοσιότητα, πρέπει να ζητάμε και την άδειά τους.

ΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ! ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ!

ΤΩΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ!

Όπως φωνάξαμε μαζί με τους μαθητές μας, τους γονείς και όλους τους εργαζόμενους στις 28 Φλεβάρη, έτσι φωνάζουμε και τώρα. Όπως δείξαμε τη δύναμη του οργανωμένου λαού, έτσι συνεχίζουμε και τώρα.

Δεν τσιμπάμε στα “τερτίπια” και τους ανασχηματισμούς. Από την ίδια μας την πείρα είδαμε ότι αυτό το εχθρικό κράτος δεν “φτιασιδώνεται”. Τα πρόσωπα και οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζαν, αλλά ο νόμος των κερδών που υπηρετούσαν, οδήγησε στα εγκλήματα, όπως των Τεμπών, όπως στο θανατό του μαθητή στις Σέρρες, όπως στο Μάτι και την Μάνδρα.

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ “ΜΠΑΖΩΜΑ” ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

**ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝΑ
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΟΣΤΟΣ!**

Το χρέος των εκπαιδευτικών στις 29 του Μάρτη είναι ένα:

το μάθημα να γίνει στο δρόμο του αγώνα!

Στις 29 του Μάρτη να μη λείπει κανείς. Οι εκπαιδευτικοί θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, θα καλέσουμε όλους τους γονείς και τους μαθητές, όλους τους εργαζόμενους να είναι στο δρόμο. Να διεκδικήσουμε όλα αυτά που έχουμε ανάγκη κόντρα στα κέρδη τους.

**ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 29 ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 12:00 ΣΤΑ
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ!**

