



Παλλήνη 21-3-2025

προς

Αρ. Πρ. 143

όλους τους συναδέλφους

Όταν αυτοί που είναι ψηλά  
μιλάνε για ειρήνη  
ο απλός λαός ξέρει  
πως έρχεται ο πόλεμος.....

Μπ. Μπρεχτ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Καταγγέλουμε το λουτρό αίματος του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ απέναντι σε αμάχους και παιδιά του παλαιστινιακού λαού!

Το σπάσιμο της ούτως ή άλλως εύθραυστης εκχειρίας από το Ισραήλ, παρά τις όποιες προφάσεις, βασίζεται στη στήριξη που έχει από ΗΠΑ - ΕΕ- κυβερνήσεις, όπως της Ελλάδας, που συνεχίζουν να βάζουν πλάτη στο κράτος δολοφόνο και στον σφαγέα Νετανιάχου.

Πραγματικός στόχος του κράτους - δολοφόνου είναι ο αφανισμός του παλαιστινιακού λαού από την περιοχή, η επέκταση της ισραηλινής κατοχής και ο ενταφιασμός της προοπτικής δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ στηρίζουν κυνικά τις νέες ισραηλινές σφαγές, βομβαρδίζουν την Υεμένη, απειλούν ευθέως το Ιράν και ρίχνουν λάδι στη φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο λαός της Παλαιστίνης δεν είναι μόνος του!

Οι λαοί του κόσμου, βρίσκονται στην σωστή πλευρά της Ιστορίας, ενάντια στην γενοκτονία, ενάντια στα σχέδια των σφαγέων.

Οι εκπαιδευτικοί έχουμε δείξει με πολλούς και δημιουργικούς τρόπους την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό. Τα εγκλήματα του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ χρειάζονται και τη δική μας απάντηση. Μιλάμε στους μαθητές μας για το δικαίωμα των λαών να αγωνίζονται για την ελεύθερη πατρίδα τους. Φτιάχνουμε τις ζωγραφιές μας, τις αφίσες μας, τα ποιήματά μας και τα τραγούδια μας.

Είμαστε με τα παιδιά της Παλαιστίνης, για την ζωή τους και την ελευθερία τους!

