



Παλλήνη 23-1-2025

προς

Αρ. Πρ. 118 όλους τους συναδέλφους

## **ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ! ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!**

**Όλοι και όλες την Κυριακή 26/1, στις 12.00, στο Σύνταγμα!**

Για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα και οι πραγματικές του αιτίες!

Για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι!

Γιατί ΔΕΝ ανεχόμαστε να περιτριγυρίζομαστε από άλλα «Τέμπη»!

Δύο χρόνια μετά και οι κραυγές των επιβατών, των νέων παιδιών, ακόμα ηχούν!

Δύο χρόνια μετά, και η πολιτική της «απελευθέρωσης» και ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων που υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) με τη στήριξη όλων των αστικών κομμάτων και βάση των Οδηγιών της ΕΕ, είναι εδώ! Το ένα μετά το άλλο τα περιστατικά στα ΜΜΜ και στο σιδηρόδρομο, δείχνουν ότι τίποτα δεν άλλαξε!

Δύο χρόνια μετά και τα επόμενα «Τέμπη» είναι, κυριολεκτικά, εδώ! Η Αθήνα είναι μια απροστάτευτη πόλη, έρμαιο στα καιρικά φαινόμενα, εν έτη 2025! Τα σχολικά κτίρια μετρούν μισό και πάνω αιώνα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία! Ταβάνια πέφτουν το ένα μετά το άλλο, σχολεία χτίζονται πάνω σε ρέματα (όπως στη Νέα Ιωνία), άλλα πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια τη δικιά μας και των μαθητών μας!

Δύο χρόνια μετά, και η κατάσταση στη ζωή μας, την καθημερινότητά μας αποδεικνύουν ότι το σύνθημα που βρωντοφώναξαν χιλιάδες λαού και νεολαίας «*Τα κέρδη τους ή η ζωή μας*» παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ! Εκατομμύρια δις δίνονται για τα κέρδη των λίγων, για πολεμικές δαπάνες για το μοίρασμα των αγορών, την ίδια στιγμή που εμείς βιώνουμε την ανασφάλεια, σκεφτόμαστε το πώς θα βγει ο μήνας!

Οι ανάγκες μας, διαρκώς χάνουν στη ζυγαριά του «κόστους – οφέλους». Αυτό προσπαθούν να συγκαλύψουν, όλα αυτά τα χρόνια, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που φέρουν τη σφραγίδα της ΕΕ!

Συνεχίζουμε κι εντείνουμε τον αγώνα για την απόδοση ποινικών και πολιτικών ευθυνών σε όλους όσους εμπλέκονται, για καμία συγκάλυψη στο έγκλημα, που μπορεί να επιβάλλει μόνο ο λαός με την πάλη του.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, πρέπει να βροντοφωνάζουμε!

**ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  
ΑΝΑΠΝΕΥΣΟΥΜΕ!**

**ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΓΚΑΛΥΦΘΕΙ!**

Ο πρόεδρος



Παναγιώτης Ευαγγέλου



Η γραμματέας



Χαρά Γαλανοπούλου